

LÄS & LÄR

■ Sommartid betyder lästid. Vilken bok borde våra politiker ta med sig i hängmattan – och varför?

■ Följ vår sommarserie.



"I sagan besegras girighet med gemensamma krafter"

■ **Lo Kauppi** tipsar **Fredrik Reinfeldt** att läsa "Hatet", lyssna på Kartellen och titta på Disney Pixar

Helst vill jag se hela regeringen men jag går på kärnan och tipsar dig, Fredrik Reinfeldt, att läsa Maria Svelands bok "Hatet". Den beskriver hur förflyttningen av gränser för vad som är okej öppnar fördömnings av dumhet – som att till exempel i en tv-sänd politikerdebatt börja med frågan "Hur mycket invandring tål Sverige?", och därmed bekräfta dem som tror att invandring är något negativt.

Eller det extrema i att så kalla-

de jämställdister, som på fullaste allvar påstår att det egentligen är kvinnor som förtrycker män är de som bjuds in att diskutera jämställdhet i tv.

För god poesi tipsar jag dig om att lyssna på hiphopgruppen Kartellens texter. De vittnar om att de ekonomiska klyftorna har nått en gräns som kan



upprättelse och segrar?
I "Lejonkungen" vinner Simba

leda till våldsamerter om vi pressar den ännu mer i botten. Lyssna på frustrationen i konstform.

Avsluta med lite Disney Pixar. För är det inte paradoxalt att i kapitalismens högborg Hollywood så är det den fattiga som får

mot den girige Scar. Askungen, Robin Hood, och till och med Blixten McQueen struntar i att vinna för att hjälpa den skadade och... Ja, man kan fortsätta i oändlighet.

I sagorna handlar det om att girighet besegras med gemensamma krafter. Varför älskar vi det?

Kanske vill vi innerst inne inte vara så giriga som vi är.

Lo Kauppi

Skådespelare och dramatiker